

# Joris op 't Zand



"Corpus" van Henk Biemans

Informatieblad van de  
Oud-Katholieke parochie  
Amersfoort

*Kerkgebouw:* 't Zand 13, Amersfoort  
*Joriszaal* Boldersstraat 2, 3811 GG  
☎ 033-4721506

*Pastoor* mw. G.C.G.(Grete) Verhey- de Jager,  
☎ 033-4940390; ✉ [pastoor@amersfoort.okkn.nl](mailto:pastoor@amersfoort.okkn.nl)

*Kerkbestuur:*

Voorzitter mw. G.C.G.(Grete) Verhey-de Jager.

Secretaris P.(Paul) de Leeuw van Weenen,  
☎ 035-5880135; ✉ [secretaris@amersfoort.okkn.nl](mailto:secretaris@amersfoort.okkn.nl)

Penningmeester mw. M.C.(Mieke) van 't Erve-Verheij,  
☎ 033-2534787; ✉ [penningmeester@amersfoort.okkn.nl](mailto:penningmeester@amersfoort.okkn.nl)

Lid mw. L.(Lydia) Janssen,  
☎ 033-4750663.

Lid Vacature.  
☎; ✉

*Kosters* contactpersoon: mw. E.L.(Inez) de Jager,  
☎ 033-4620806; ✉ [e.jager@tiscali.nl](mailto:e.jager@tiscali.nl)

*Bloemengroep* contactpersoon: mw. A.A.(Anita) de Haart-Wijker,  
☎ 06-26354561; ✉ [anitadehaart@kpnmail.nl](mailto:anitadehaart@kpnmail.nl)

*Beheerder parochiezaal*

mw. J.M.(Janny) de Jager-Broer,  
☎ 033-2772282; ✉ [jagershuys@hetnet.nl](mailto:jagershuys@hetnet.nl)

*Webmaster* mw. R.D.(Digna) Schade van Westrum  
☎ 033-8871921; ✉ [reginadigna@ziggo.nl](mailto:reginadigna@ziggo.nl)

*Bankrekeningen:*

ING: 443746; IBAN: NL62INGB0000443746.

ABNAMRO bank: 55.31.25.060; IBAN: NL30ABNA0553125060.

T.n.v.: Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort, te Hoevelaken

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>

Landelijk: <http://okkn.nl/>

**Nummer: 201401, maart – april 2014**

**\*Kopijsluiting: 30 maart 2014.\***

Broeders en zusters,

Van oudsher vieren mensen in allerlei culturen het aanbreken van het nieuwe jaar als de wintertijd voorbij is en de nieuwe lente begint. Nu was de afgelopen winter wel heel matig wat betreft kou en vorst. Dat is misschien fijn voor de energierekening van onze huishoudens en vooral ook onze kerkgebouwen, maar het heeft ook wel iets mats, alsof de jaargetijden ongemerkt in elkaar overvloeien. Sommigen hebben in de afgelopen periode niet alleen de natuur als vlak en mat ervaren, maar ook de maatschappij waarin we leven. We zijn onderhand gewend aan de berichten over de crisis die maar voortduurt of het niet eindigende geweld in landen als Syrië. Op de berichten dat we worden afgeluisterd door geheime diensten in binnen- of buitenland en dat daardoor onze privacy kan worden geschonden, reageren we hoogstens met een schouderophalen. We zijn immers geen kritische journalist of homo in Rusland en kijken hun problemen weg door mee te juichen met de sporters die gouden plakken halen. Zo heeft het er veel van weg, alsof we machteloos voort dobberen en maar accepteren dat alles nu eenmaal gaat zoals het gaat.

De vastentijd die we deze dagen beginnen geeft ons een nieuw perspectief. De tijd van voorbereiding op het paasfeest geeft ons de mogelijkheid ons persoonlijke leven te onderzoeken, om te bezien op welke wijze we ons meer dan in het verleden op Gods toekomst kunnen richten. Sommigen doen dit door hun eetgewoontes te matigen door minder of helemaal geen vlees te eten, geen alcohol te drinken of te roken, met het bijkomende voordeel dat het uitgespaarde geld voor de vastenactie van de kerk bestemd kan worden. Anderen kiezen ervoor om hun computer minder vaak aan te hebben, minder games te spelen of helemaal geen beeldscherm te bekijken. En weer anderen vasten door intensiever dan anders het geloof te versterken door meer in de Bijbel te lezen of tijd vrij te maken om te bidden of te mediteren. Door jezelf aldus te beperken in wat gewoonlijk tijd of energie vraagt, kun je een nieuwe ruimte in je leven gewaarworden. Je ontdekt dat je allerlei dingen niet nodig hebt om je vervolgens te kunnen concentreren op wat van essentiële waarde is: je geloof als de grondslag van je bestaan.

Dit geloof ontleent zijn kracht aan de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren. Die opstanding léért ons niet alleen, maar maakt ons er zelfs deelgenoot van, dat de liefde waarmee hij het koningschap van de Heer God verkondigde onvergankelijk is en in alle omstandigheden waarin mensen verkeren moed en vertrouwen kan geven. Die liefde biedt daarmee een tegenwicht tegen alle onmacht en moedeloosheid die we ervaren, omdat ze verkondigt dat elke mens een kind van God is, oneindig waardevol en geliefd. En welke wereldmacht kan daar tegenop?



Politieke en religieuze machthebbers in Jezus' tijd probeerden die grenzeloze liefde die hij verkondigde tegen te werken, maar toonden daarmee alleen aan, hoe machteloos zij zelf waren. Ook in onze tijd zijn machthebbers er nog altijd op uit om de status quo te handhaven en ons tevreden te houden, waarbij diegenen die geen deel aan de welvaart hebben als slachtoffers voor lief worden genomen. Juist door onze consumptie gedurende de veertigdagentijd te minderen en ons leven een nieuwe richting te geven tekenen we protest aan tegen deze zin- en geestloze voortzetting van de bestaande wereld en verkondigen we het koningschap van de Heer God.

Het uitzicht dat we hebben is het koningschap van de Heer God, die, zoals de profeet Joël zegt: "genadig en barmhartig is, lankmoedig en groot van goedertierenheid" (2, 13). Het zijn grote woorden die de onmetelijke grootheid van deze God kenmerken. Anders dan de machten van onze wereld en anders dan wijzelf in onze beperktheid is hij eindeloos genadig, lijdt hij mee met wie geen deel van leven heeft, heeft hij meer geduld dan wij kunnen opbrengen of verwachten en is zijn trouw, anders dan onze trouweloosheid, oneindig groot.

Laten we deze veertigdagentijd dan beginnen met een nieuwe start in ons leven. Niet de flauwe voortzetting van een flauwe winter die ongemerkt in een zachte lente overgaat, waarbij we doorgaan met wat we toch al deden (of nalieten), maar als een werkelijk zelfonderzoek waarbij we proberen te groeien in geloof, hoop en liefde, tot eer van de naam van de Heer en tot heil van onszelf en onze naasten. We wensen u daartoe Gods goede Geest.

Dirk Jan Schoon,  
bisschop van Haarlem  
Haarlem, Utrecht, 19 februari 2014

Joris Vercammen,  
aartsbisschop van Utrecht



## Afscheid

Beste parochianen, gastleden en vrienden van onze parochie "Joris op 't Zand"!

Na bijna 11 jaar zal ik komende zomer afscheid nemen als uw pastoor. Ik wil graag minder gaan werken. Vanaf 2009 vervul ik drie functies die bij elkaar meer dan full-time inzet van mij vragen. Dat valt mij in toenemende mate zwaar.

Bovendien gaat Emile per 1 september met pensioen en dan willen we meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Omdat een pastoor in onze kerk bij voorkeur zeven tot tien jaar aan een parochie is verbonden heb ik er voor gekozen om met het parochiepastoraat te stoppen en om door te gaan met mijn twee andere functies van studentenpastor van het Oud-Katholiek Seminarie en geestelijk verzorger van ziekenhuis Tergooi.

Het gaat me uiteraard erg aan het hart en het vervult me met weemoed om afscheid van jullie te nemen. Ik ben er van overtuigd dat verbondenheid blijft, maar er komt een einde aan een periode dat ik jullie voorganger en herder mocht zijn. Een periode waarin veel is gebeurd. In ieders persoonlijk leven, in het leven van de parochie en haar omgeving. Een periode waarin we naast verdriet en moeite ook veel vreugde en dankbaarheid met elkaar hebben mogen delen. Er is afscheid genomen en er is welkom geheten. Er is afgebroken (niet veel) en vooral opgebouwd, er is bewaard en vernieuwd. Dat is iets van samen en ik wil jullie allemaal heel veel dank zeggen voor verbondenheid en vertrouwen. Voor alles is een tijd, zegt prediker en een oud-katholiek gezegde zegt "pastoors komen en gaan, de parochie blijft". De gemeenschap blijft, het lichaam van Christus dat wij samen zijn in de wereld.

Er staan twee groene boompjes in de tuin van kerk en pastorie.



Ongeveer zeven jaar geleden uitgedeeld op de Synode die ging over groei van onze kerk. Ze zijn aardig gegroeid in de afgelopen jaren en staan er best wel gezond bij. Zo ook onze parochie. Dat stemt tot grote vreugde en dankbaarheid. Meer mensen, een gerestaureerd gebouw, veel vrijwilligers, velen die hun steentje bijdragen financieel maar vooral ook in geloof. Ik heb mogen ervaren dat de parochie een liefdevol huis kan zijn.



We zoeken elkaar niet uit, we zijn elkaar gegeven in dit huis, als huisgenoten.

We mogen in dat huis thuis komen en op de adem van Gods Geest.

Daar moet blijvend aan gewerkt worden, maar daar moet het niet bij blijven.

We zijn er niet in de eerste plaats voor onszelf, maar om elkaar en om anderen telkens weer naar God te leiden.

En waar Jezus zegt: wie heeft zal gegeven worden ... daar gaat het om de liefde.

Overal waar liefde en licht gedeeld en uitgedeeld wordt, wordt het alleen maar méér!

Ten slotte:

Sinds zomer 2013 is er een vacature in het pastoraat voor Amersfoort van twee dagen per week. Dat is best veel. Daardoor kan de parochie niet altijd de pastorale zorg krijgen die nodig is en hebben sommige parochianen wellicht pastorale zorg gemist. Dat spijt mij zeer en dat heeft voor mij op dit laatste jaar een schaduw geworpen. We hebben met elkaar geprobeerd er het beste van te maken en ik dank met name het kerkbestuur, de bezoekersgroep en een aantal anderen voor hun inzet.

En ik hoop van harte dat mijn opvolger vanaf de zomer 2014 voor bijna 100 % aan de slag kan vol inspiratie en energie! Dat verdient deze parochie en ik wil jullie vragen hem/haar van begin af aan van harte te steunen. Ik bid om Gods zegen voor onze parochie en voor alle mensen waarmee deze parochie in zorg en meeleven verbonden is. Ik bid om Gods zegen voor jou!

Pastoor Grete

Bij het vertrek van pastoor Grete

Het afscheid van pastoor Grete stemt ons enigszins weemoedig, maar vooral dankbaar. We zijn Grete met name dankbaar voor alles wat zij voor onze parochie en voor individuele parochianen heeft betekend. De gestage groei van onze parochie en het grote aantal vrijwilligers dat zich binnen de parochie inzet voor allerlei taken, zijn zeker ook mede aan haar te danken.



We zullen als parochie op zondag 13 juli officieel afscheid van haar nemen. U hoort daarover later meer. Maar in ieder geval zullen we Grete dan uitvoerig in het zonnetje zetten!

Veel parochianen benaderen ons met de vraag hoe de benoeming van een nieuwe pastoor zal verlopen. Daar kunnen we u op dit moment het volgende over laten weten. We hebben in januari een gesprek gehad met de bisschop over onze parochie. De bisschop heeft daarna de vacature opengesteld voor de geestelijkheid. Vervolgens zal hij in gesprek gaan met kandidaten en als hij zijn voorlopige keuze heeft gemaakt, neemt hij weer contact op met het kerkbestuur zodat we de gelegenheid hebben om op zijn keuze te reageren. Als alles goed verloopt, is er daarna een gesprek van het kerkbestuur met de beoogde kandidaat. Daarna kan de benoemingsprocedure worden afgerond.

Tot slot, gelukkig heeft pastoor Grete haar taken altijd zo opgevat dat we, hoezeer we haar ook zullen missen, ook zonder haar, onder leiding van een nieuwe pastoor, verder kunnen als een levendige geloofsgemeenschap!

Het kerkbestuur:  
Mieke van 't Erve  
Lydia Janssen  
Paul de Leeuw Van Weenen



## Kerkelijk leven.

Op zondag 9 februari 2014 is gedoopt: Bas. Over deze vreugdevolle gebeurtenis kunt u elders lezen in dit blad.

In de liturgie hebben de ouders het volgende gedichtje willen opnemen:

Kindje dat het water voelt,  
weet je dat God jou bedoelt,  
druppels op je babywang  
raken jou je leven lang.

Water tekent een geheim:  
dat je kind van God mag zijn.  
Water levert het bewijs:  
God gaat met je mee op reis.

Want wanneer je bent gedoopt,  
weet je dat God naast je loopt  
en dat Hij je altijd helpt,  
wat Hij zegt dat is Hij zelf.



Op 29 januari 2014 is geboren en aan het levenslicht gekomen: Hugo Christiaan.

Op het geboortekaartje stond met blijdschap geschreven:

“Je hebt iets uit de hemel meegenomen.  
Je hebt iets van dat stralend witte licht.  
Je draagt iets van zijn warmte in je ogen.  
Je leest iets van zijn glans op je gezicht.”

Hugo Christiaan zal gedoopt worden op zondag 23 maart.

We wensen ouders en kinderen, zus en broers van harte veel geluk en vooral Gods zegen toe!

Licht op de levensweg van alle gezinsleden en van allen die met hen verbonden zijn!

Pastoor Grete

## Van het kerkbestuur

### *Kerkbalans 2013.*

Na een jaar waarin veel gebeurde in en rondom de kerk kan de voorlopige balans worden opgemaakt. De in 2011 gemaakte begroting werd met name voor de opbrengst van kerkbalans (€ 49.000) als optimistisch beoordeeld, zeker gezien de wereldwijde financiële zorgen. Iedereen weet dat ook kleine beetjes helpen. Maar bijdragen werden verhoogd en anderen werden zich bewust dat ook hun steentje niet mag ontbreken.

De opbrengst bedraagt € 51.944. Heel hartelijk dank voor al uw giften!!



Pastorale zorg, vieringen, diaconaat, vorming, catechese voor jong en oud kosten geld. Bent u lid van een sport- of andersoortige vereniging, dan betaalt u contributie. De kerk vraagt u geen contributie, maar een vrijwillige bijdrage naar

draagkracht. Bij twijfel, lezen we: 2 Korintiërs 8: 12-15: Gulheid naar vermogen..... *\*Hij die veel had verzameld, had niet teveel, en hij die weinig had verzameld, kwam toch niet te kort\*.*

Uw bijdrage aan kerkbalans komt – onder voorwaarden - in aanmerking voor belastingaftrek.

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is het **gehele** bedrag aftrekbaar. Dat kan vanaf 2014 met een onderhandse akte, dat wil zeggen dat er geen notaris meer nodig is. Formulieren hiervoor zijn bij de penningmeester (ook digitaal) verkrijgbaar.

Heeft u vragen over kerkbalans, uitgaven en bestedingen neemt u dan contact op met de penningmeester Mieke van 't Erve.

### *Het Grote Werk.*

In 2013 werd de kerk aan de buitenzijde grondig gerenoveerd: voor de komende 75 jaar is er geen omkijken naar het leiendak. De glas-in-loodramen werden hersteld. Gootwerk en bliksembeveiliging werden vervangen. En een keur aan kleine werken: o.a. extra leuning bij de entree, 3<sup>e</sup> toilet, herstel marmeren vloer, nieuwe bergruimte, de 2<sup>e</sup> luidklok werkend gemaakt, etc. Dit werk werd zo vakkundig gedaan dat je er buiten niets meer van ziet. Maar wel in de kerk: het (zon-)licht valt nu door heldere ramen en de gesausde muren dragen ook bij tot een warme, frisse sfeer. De kosten bleven binnen de begroting (de perken), omdat er geen grote tegenvallers waren! De toegekende rijkssubsidie van 65% werd prompt ontvangen. Deze toekenning loopt over de jaren 2011 – 2016. Daarna kan het definitieve financiële overzicht opgemaakt worden. De resterende 35% wordt gefinancierd door subsidies van derden, een lening en uw bijdragen voor deze renovatie.

**N.B.** Uw bijdragen aan kerkbalans worden gescheiden gehouden van de giften voor de renovatie.

### *Klok, uurwerk en luidklok.*

Het onderhouden en bijhouden van de klok werd jarenlang verzorgd door Janny en René Doornekamp. Deze taak is nu overgenomen door Henk Biemans. Het is een precieze klus want het uurwerk is een gewoon (ouderwets) mechanisme: alle tijdsafwijkingen en zomer / wintertijd moeten met de hand worden ingesteld. Een parochiaan met een mobiele telefoon is dan onmisbaar: vanaf de straat kan worden doorgegeven of het schroefje nog iets bijgesteld moet worden om die minuutjes verschil op te heffen.





Janny en René: hartelijk dank dat jullie de kerk bij de tijd hebben gehouden.

### *Vaatwasser.*

Zeer regelmatig worden kerk en Joriszaal verhuurd aan derden. De zorg daarvoor is in handen van Janny de Jager en Inez de Jager. Deze verhuur is een welkome bron van inkomsten. Na de renovatie van de Joriszaal in 2002 werd een afwasmachine geplaatst, die al snel niet voldoende capaciteit kon leveren voor het meerdere én andere gebruik bij deze externe verhuur. Nu de lening voor de Joriszaal geheel is afgelost kwam er uit de verhuur voldoende opbrengst om een nieuwe vaatwasser aan te schaffen. De keus is gevallen op een machine van hetzelfde fabricaat: een kopjes/bordenwasser met een wastijd van 3 minuten, verwarmt het water zelf, met onder en bovensproeiers, spoelt na met water van 82 graden - geen nadroging met warme lucht - maar bijna kastdroog. De fabrikant ruilt de oude machine in – retour 50% van de aanschafprijs! Deze machine is ook een verlichting voor de koffieschenkers van de zondagmorgen!

### *Paaskaars*

Tijdens de viering van paasnacht wordt elke jaar een nieuwe paaskaars gewijd. Een mooi traditioneel ritueel waarmee het licht in de kerk wordt gebracht om aan elkaar door te geven.

De paaskaars van het voorgaande jaar wordt niet weggedaan, maar komt ter beschikking voor parochianen. Meestal op momenten van emotionele waarden als trouw als rouw kan het licht van de paaskaars in eigen huis een teken van verbondenheid blijken. Hebt u belangstelling voor een oude paaskaars? Neemt u dan contact op met Mieke, Lydia of Paul.



### *Grote Voorjaarsschoonmaak.*

Op zaterdag 5 april is de grote voorjaarsschoonmaak van de kerk. Na de renovatie en werken in de kerk komen nu alle hoekjes en gaten aan de orde. Ook hier maken vele handen licht werk en staat de kerk er met Pasen weer helemaal als nieuw bij! Onder de vaardige leiding van Evert Mulder starten we 's morgens om 9.30 uur. Natuurlijk mag u onaangekondigd komen, maar aanmelding is wel zo prettig: op de flap-over in de Joriszaal of bij Evert op ☎: 033 – 258 49 34 of ✉: irenevert@hetnet.nl

Mieke van 't Erve, penningmeester

### *Postzegels*



In onze kerk zijn bijzondere postzegels te koop bij de penningmeester Mieke van 't Erve of een van de andere bestuursleden. Een velletje met tien zegels met ieder een frankeerwaarde van 1 (voor brieven of kaarten tot 20 gram) kost € 10,-. Dat is meer dan de frankeerwaarde (nu € 6,40), maar er zijn ook aanmaakkosten en het restant is voor de parochie.

U steunt er de parochie mee en u heeft een leuk aandenken. Voor de postzegelverzamelaars onder ons een must-have.



Vers van de pers! Het nieuwe vastenboekje voor de Veertigdagentijd in 2014, met de slogan “Vragen, vechten & verlangen”, is weer verkrijgbaar.

Het Marcusevangelie is uitgangspunt geweest voor de gedachten en gebeden, in dit boekje opgeschreven. In zijn evangelie beziet Marcus het hele leven en werken van Jezus vanuit zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Dus geen verhalen, maar juist gebeurtenissen en uitspraken

van Jezus vormen hierin de kern.

In dit vastenboekje zijn treffend en beeldend verbindingen gelegd tussen de tijd van Jezus en de gebeurtenissen in de huidige tijd.

Nieuwsgierig geworden naar de slogan: “Vragen, vechten en verlangen” en wat de schrijvers hiermee willen zeggen? De waardevolle teksten en gebeden in dit prachtig vormgegeven boekje kunt en mag u gewoon niet laten liggen!

Het boekje is onderdeel van multimedia project er is ook een app voor op de smartphone of tablet. Zie ook de website: <http://40dagen.okkn.nl>.

De prijs van het boekje is € 4,50, zijnde de kostprijs, die de parochie moet betalen en is verkrijgbaar achter in de kerk.

### *(Nadere) kennismaking met de Oud-Katholieke Kerk.*

Wat betekent eigenlijk het woordje “oud” in Oud-Katholiek? Waarom is er naast de rooms-katholieke kerk ook een oud-katholieke? Wat is dan het eigene van de oud-katholieke kerk? Wat is het geloof van de oud-katholieke kerk? Hoe is zij georganiseerd? Dit zijn vaak gestelde vragen door mensen die pas lid zijn geworden van de oud-katholieke kerk of daarover denken. Maar ook mensen die al langer lid zijn, zullen zich soms afvragen hoe het nu precies zit. Daarom wordt er dit voorjaar in onze parochie een serie van vier bijeenkomsten gehouden voor iedereen die meer wil weten over de oud-katholieke kerk. Er is natuurlijk ook ruimte voor eigen vragen.

### *Bijeenkomst 1: hoe komt het dat er een Oud-Katholieke Kerk is?*

Over de ontstaansgeschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk. De situatie van de Nederlandse kerk in de 16<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> eeuw. De keuze van 1723. De keuze in de 19<sup>e</sup> eeuw. De voortgang in de 20<sup>e</sup> eeuw. Bestuur en organisatie.

### *Bijeenkomst 2: Hoe vieren we in de Oud-Katholieke Kerk?*

Zingen, Bidden en Schriftlezen in de liturgie. De boeken die we gebruiken. Hoe zitten ze in elkaar en wat staat er in? Eenheid van geloof en vieren en de wisselwerking daartussen.

### *Bijeenkomst 3: Waarom is Oud-Katholiek oud?*

De kerk in de eerste eeuwen. Eenheid en verscheidenheid. Concilies en geloofsbesluiten. De groei van de kerk.

De ongedeelde kerk van de eerste duizend jaar van onze jaartelling. Het behoud van de katholiciteit.

### *Bijeenkomst 4: Wat gelooft de Oud-Katholieke Kerk?*

Het geloof van de kerk. Het eigen geweten. De soevereiniteit van de relatie tussen God en mens. Genade en persoonlijke verantwoordelijkheid. De spanning tussen wat altijd door iedereen en overal geloofd wordt en door ons hier en nu. Kerk ben je samen, verantwoordelijkheid draag je samen: ambten, taken, oecumene en kerkelijke verbanden

➤ *Data: de maandagen: 3 maart, 24 maart; 7 april; 28 april (optioneel 5 mei voor de voorbereiding van de viering van 11 mei).*

➤ *Tijden: 19.30 uur tot 21.30 uur.*

➤ *Locatie: Joriszaal, Boldersstraat 2, Amersfoort.*

➤ *Begeleiding: Ward Cortvriendt.*

U kunt zich voor deze serie avonden nog aanmelden bij Lydia Jansen (✉: [lydia.janssen@xs4all.nl](mailto:lydia.janssen@xs4all.nl)). Graag zo spoedig mogelijk.

Lydia Janssen

## Liturgie

Extra gemeente-avond op 12 maart.

Tijdens de laatste gemeentevergadering van 13 november 2013 kwamen de diensten van Schriftlezing en Gebed ter sprake en de taken van een lector. Afgesproken is toen om daar uitgebreider aandacht aan te besteden op een extra gemeente-avond.

Op 12 maart staan dus allereerst op de agenda:

1. De diensten van Schriftlezing en Gebed.
2. De taken van lectoren.

Verder zal er ook gelegenheid zijn om andere punten en vragen over liturgie kort aan de orde te stellen.

U ontvangt allen per mail of per post een uitnodiging voor 12 maart met bijbehorende stukken.

Het kerkbestuur

## Lering en vermaak

Vriendschap

Op zaterdag 8 februari hebben we het samen met de kinderen van Lering en Vermaak gehad over het thema "Vriendschap".

Wat is vriendschap, wat houdt vriendschap in?

Ook hebben wij gevraagd of de kinderen vrienden hebben, en zo ja, hoe zij elkaar begroeten.

Vervolgens zijn de kinderen in twee groepen verdeeld. Bij de ene groep werd er gepraat over vriendschap in de Bijbel.

Had Jezus vrienden, en zo ja, kennen wij de namen van de vrienden? Er werd uitgelegd dat Jezus onze vriend wil zijn.



Bij de andere groep maakten de kinderen een vriendschapsarmband. Er lagen vijf verschillende bollen katoen op tafel. De kinderen mochten daarvan vier kleuren uitzoeken, om vervolgens een vriendschapsarmband te vlechten. Dit ging heel goed, hoewel sommige in het begin “de draad kwijt waren”.

Aan het eind speelden wij gezamenlijk een vriendschapsquiz. Iedereen moest twee vragen over zichzelf opschrijven op de linkerbladzijde van een papier en het antwoord op de andere bladzijde opschrijven.

Dit papiertje werd doorgegeven aan het kind, links van hem/haar en die ging vervolgens de vraag voorlezen. De tegenpartij moest het antwoord raden. Een snoepje in de vorm van een hartje was de beloning bij een goed antwoord. De groep die aan het eind met de meeste hartjes, had gewonnen. En jawel: dat waren de jongens!

De laatste vraag ging echter over pastoor Leen Wijker. Aangezien het de laatste keer was dat hij aanwezig was bij Lering en Vermaak in Hilversum was de vraag: Welke snoep vindt de pastoor heel erg lekker? Het antwoord is: **drop**....en als dank voor vele fijne jaren bij Lering en Vermaak heeft hij namens de leiding en de kinderen een kaart en een grote zak drop gekregen !

M.S. Haas

## Leringweekend “vriendschap over grenzen heen”

Hierbij nodigen we je van harte uit voor het leringweekend dat van 4 tot en met 6 april plaatsvindt in Bennekom. Uit de parochies Utrecht, Hilversum, Amersfoort, Arnhem, Twente en Groningen hopen we dat er

jongeren komen om samen te leren, te spelen, vrienden te maken en plezier te hebben. Het thema van dit jaar is ‘vriendschap over grenzen heen’ waarbij we o.a. aan de slag gaan met het verhaal van Ruth en bekijken wat dat nu nog te zeggen heeft.

We hopen dat je komt!

Voor aanmelding en voor vragen, mail naar [jutta@okkn.nl](mailto:jutta@okkn.nl).  
(aanmelden liefst zo snel mogelijk, maar in elk geval vóór 10 maart.)

Praktisch:

*Wat:* Leringweekend voor jongeren van 9 t/m 13 jaar.

*Wanneer:* Vrijdag 4 april 19.00 tot zondag 6 april 13.00.

*Waar:* Kampeerboerderij Hoekelum, Edeseweg 122, Bennekom.

*Begeleiding:* Bernd Wallet, Victor Scheijde, Manon Ruys, Jutta Eilander.

*Kosten:* €30,- per persoon.

(op: NL68INGB0000225000 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk

Nederland)

Jutta Eilander

## VAN DE KINDERKERK



Een slang die in zijn eigen staart bijt. Wat we gaan doen in de veertigdagentijd lijkt daar wel wat op. We volgen het alternatieve leesrooster. Dat begint met het verhaal van Palmvasen. Gebruikelijk eindigt de veertigdagentijd met dit verhaal. We beginnen en eindigen er mee. We beginnen met dit verhaal en horen daarna verhalen over wat daarna gebeurde en eindigen dan de zondag voor Pasen met de palmprocessie.

### ***Het is de bedoeling dat de kinderen van huis een versierde palmpaasstok meebrengen.***

Voor de broodhaantjes wordt gezorgd. De verhalen uit de veertigdagentijd grijpen als puzzelstukken in elkaar. Dat zult u zondags in de kerk kunnen zien. In de veertigdagentijd, die start op Aswoensdag is er elke zondag kinderkerk.

In de Advent hebben we de schoenendozenactie gehad. Er zijn 17 dozen ingeleverd bij het verzamelpunt in Ede. We hopen dat we hier weer een aantal kinderen blij hebben gemaakt. Net zoals we ongetwijfeld weer kinderen blij hebben kunnen maken in het kinderdhuis in Ethiopië. Het inzamelen hiervoor is afgesloten. Rond de € 600,00 is er overgemaakt naar Bridge to light. Nu zamelen we geld in voor een fonds dat kinderen uit gezinnen, die het niet zo goed hebben de gelegenheid wil geven mee te kunnen doen op een sportclub.

Over meedoen gesproken. We zijn met zo weinig kinderkerkleiding dat we heel erg graag willen dat er meer mensen met ons meedoen.

Namens de kinderkerkleiding  
Mary-Ann

## Doop van Bas op de Zondag van het Licht van de Wereld

Op zondag 9 februari 2014, de Zondag van het Licht van de Wereld, werd Bas (Willem Adrianus) Kuipers gedoopt, zoon van Wendy Kuipers-Roobol en Geert-Jan Kuipers, broertje van Noor en Gustavo. De eucharistieviering begon met het toepasselijke gezang: "Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen".



De preek van pastoor Grete Verhey maakte een prachtig geheel van het evangelie Mattheüs 5; 13-16: "Jullie zijn het zout van de aarde...., jullie zijn het licht van de wereld...", met de woorden van Nelson Mandela: "Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar hij die zijn angst weet te overwinnen" en de daarop volgende doop. Het zout en het licht is gegeven door God, onze bron. Jezus wijst op die bron, daarom moeten we het zoeken bij God. Het zout en het licht wordt gevonden in de gemeenschap, je hebt er weinig van nodig, maar door die gemeenschap krijgt het kracht. Het is niet voldoende om het voor je zelf te houden. Mandela had het over het laten stralen van mensen; de wens is dat Bas mag leven in het licht. Vroeger werd wat zout op de tong van de dopeling gelegd: "je ben het zout van de aarde" en de doopkaars betekent: "je bent het licht van de wereld".

Na de preek begon de viering van de doop met het zingen van het gezang waarvan de eerste zin luidt: "Laat nu de jongste binnenkomen, met handen graaiend naar het licht...". Velen stonden om Bas heen, ouders, grootouders, zusje Noor en de kinderen van de kinderkerk, die ook allemaal een kaarsje gekregen. Aan het einde van deze plechtigheid zei pastoor Grete tot de nieuw gedoopte: "Bas Willem Adrianus, ga in vrede het nieuwe leven in", waarna de kinderen weer teruggingen naar de Kinderkerk en de eucharistieviering werd voortgezet.

Het was mooi om de 24e mis te zingen met een goed koor en te genieten van de orgelmuziek van Emile Verhey en zijn samenspel met Hans Kinnegim op de dwarsfluit. Velen namen na afloop van de viering de tijd om ouders, grootouders en andere familieleden geluk te wensen. En de kleine Bas, die was net als zijn zusje Noor destijds, een roerend lief kindje dat geen kik gaf.

Zoals altijd zijn er velen die betrokken zijn bij de viering en die hun bijdrage leveren in het welslagen daarvan: daarom iedereen heel veel dank!

Digna Schade van Westrum



## Toetreden

Zondag 12 januari 2014 "De doop van de Heer in de Jordaan", eucharistieviering met het toetreden van Frank Duivenvoorde.

Een bijzondere viering en ontroerende gebeurtenis, het toetreden van Frank Duivenvoorde tot de Oud-Katholieke Kerk. Frank beantwoordde de vragen die behoren bij het ritueel van de opneming met overtuiging en nadat pastoor Grete



Verhey haar handen over hem had uitgestrekt en sprak "Wees gezegend met Gods licht op je levensweg. God zegene en behoede je, vandaag en alle dagen van je leven tot in eeuwigheid, +Vader en de Zoon en de heilige Geest" reageerde de gemeente met een krachtig "Amen" en een hartelijk applaus. Nadat Frank een prachtig gedecoreerde kaars had ontvangen als teken van Gods licht en de aanwezigen

gezang 812 hadden gezongen, was de ceremonie afgerond.

Het was de zondag van de doop van de Heer in de Jordaan. Pastoor Grete schetste in haar boeiende preek een stukje familiegeschiedenis met daaraan gekoppeld een overzicht hoe de gedachten en ideeën over de doop in de loop der jaren is veranderd. Op de vraag waarom Jezus zich liet dopen volgde het antwoord: "Uit gerechtigheid, een mens kan niet zonder liefde, zonder de geest van God, je bent Zijn kind". Daarom liet Jezus zich dopen, daarom laten wij ons dopen, onze liefde voor God laten wij daarin blijken. Wij hebben die stem nodig: "Jij bent mijn geliefd kind", daarmee laten wij ons leiden naar Gods toekomst.

Na afloop van de viering hield Frank een korte toespraak, waarin hij het een en ander vertelde over zijn kennismaking met onze kerk (wat een hoeveelheid boeken!) en onze parochie (wat zingen ze flink mee!) en dat hij over niet al te lange tijd de Oud-Katholieke opleiding (Seminarie) zal afronden. Ideeën over zijn pastorale toekomst komen hopelijk binnenkort in een definitief stadium. De vele aanwezigen konden na afloop in de kerk en tijdens het samenzijn in de Jorissaal Frank feliciteren met deze bijzondere dag en hem alle goeds toewensen voor de toekomst.

Het was een prachtige viering waaraan weer velen hebben bijgedragen: mooie zang van cantor Marjon Strijk begeleid door de onvolprezen Theo Borggreve op het orgel, goed verzorgde voorbeden van lector Emile Verhey en op het altaar stonden prachtige bloemen. Allen veel dank en uiteraard ook aan pastoor Grete en de misdienaars!

Digna Schade van Westrum

## Adventsbijeenkomst senioren “ Vrede zal komen”



Zevenendertig parochianen kwamen op 11 december bij elkaar, om samen te genieten van elkaars gezelschap en van heerlijkheden. In verwachting van de komst van .... Het is de tweede helft van een woensdagmiddag in de adventstijd. Een voor een druppelen we binnen. Heerlijke geuren stijgen op uit het keukentje. Daar staat een grote pan met wat ik maar even “ Inez-soep” noem. Zeer smakelijk, en voor ieder dieet probleemloos. De bezoek/feestgroep is al lang bezig zo te zien. De

Joriszaal ziet er prachtig uit. Een grote feestelijk gedekte tafel, voor maar liefst 37 man/vrouw.

We beginnen in de kerk. Rond kleine tafels in kleine kring met koffie, thee en wat lekkers. We zitten waar normaliter op zondag de kring voor het vieren van de eucharistie staat. Voor sommigen, niet-oud-gedienden, is het even wennen om daar te zitten en koffie te drinken met elkaar.

Dan gaan we aan tafel. Het past net. Grete gaat voor met een inleiding en gebed. “ Vrede zal komen”.

We zingen samen “ Op u mijn Heiland blijf ik hopen”. Mevrouw Glazemaker steekt drie adventskaarsen aan. Dan gaan we van start met het voorgerecht; Inez-soep. Mmmmmm!

Na het voorgerecht luisteren we naar een stuk uit het dagboek van Toon Hermans, hoe hij in Carré zich zo verbonden kan voelen met al die mensen, opgestapeld tot aan het plafond. Hoe hij zo iets als hun liefde voelen kan. Die liefde wenst hij ook toe aan het paar dat te laat komt, een paar dat die dag is getrouwd, en zich schamend over het te laat komen naar hun stoelen spoedt.

“Dat ze maar lang mogen leven in de gloria, want het leven is iets glorieus!” roept Toon de zaal in Carré toe. “Het gaat toch om God die ieder het leven geeft!”. “Ik geloof dat de vrede zal komen.” schrijft Toon dan in zijn dagboek, “maar anders dan door middel van diplomatiek overleg; de vrede zal uit onszelf geboren worden.”



Grete leest het stuk uit 1 Korintiërs 13 voor waarmee Toon zijn boek besluit; “Al sprak ik met de tong van mensen en van engelen, zonder liefde te bezitten zou ik een rammelend stuk brons zijn...”

Tijd voor de rest van de maaltijd, brood, salades, allerlei beleg en kerstbrood. Er wordt veel uitgewisseld, het is genieten om met 37 man om de tafel te passen.

Dan leest Wil Rijk het verhaal “Kessemis” over hoe het vroeger thuis ging met Kerstmis. Een heerlijk sfeerverhaal over “toen”, met hilarische anekdotes.

Na het heerlijke dessert worden de leden van de bezoekersgroep hartelijk bedankt en krijgen een attentie, waarna iedere senior een attentie namens “Clara” mee naar huis krijgt. Een kersthanger en kerstgroet om thuis ook de sfeer van verwachting van de vrede te voelen.

Tot slot zingen we heel toepasselijk “ nu daagt het in het oosten”. Hoewel het buiten wel heeeeeeel donker blijkt als we de deur weer uitstappen. Gesterkt door de gezelligheid deert dat een stuk minder en gaan we verwachtingsvol verder, op naar Kerst. De vrede zal komen.

Ankie Ligteringen

## Koperpoetsen



Acht parochianen hebben een week vóór Kerstmis alle koperen kandelaars en toebehoren onder handen genomen. Er werd zó enthousiast gepoetst dat halverwege de vloeistof op was en er bijgehaald moest worden.

Maar toen alles klaar was mocht het resultaat gezien worden en het Kerstfeest gevierd!

Emilie Urbanus

## Clara Gertrudis van Halteren

Ja, een beetje eigenninnig is deze dame wel. Ze blijft stug doorgaan. U hebt in het vorige nummer kunnen lezen over ons uitje naar Utrecht. Op 20 februari is onze jaarvergadering en gezamenlijke maaltijd. Helaas is het dus gezien de inzendtermijn van dit blad niet mogelijk hiervan verslag te doen. Dat komt dus in een volgend nummer. Wie meer wil weten kan altijd mailen naar [famborggreve@hotmail.com](mailto:famborggreve@hotmail.com)



Op verzoek van Clara geeft Anita de Haart op 16 april een workshop bloemschikken in de Joriszaal. De middag begint om 14.00. Onder leiding van Anita maakt u een voorjaarsbloemstuk. De kosten voor materiaal zullen rond de € 20.00 zijn.

Er is een grens aan het aantal deelnemers. Wilt u er zeker van zijn dat u mee kunt doen, geef u dan snel op bij Clara. Dat kan door te mailen naar [famborggreve@hotmail.com](mailto:famborggreve@hotmail.com) of te bellen

naar 0318-483819

Mary-Ann Borggreve

**ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE  
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT**

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
WO 5 maart; 19.30 uur Aswoensdag Eucharistieviering	Joël 2; 12-19		Matt. 6; 1-6 & 16-21
ZO 9 maart; 10.00 uur 1 <sup>e</sup> zondag v.d. Veertigdagentijd Eucharistieviering	Gen. 2; 4b-9 & 15-17 & 3; 1-7	Rom. 5; 12-21	Matt. 4; 1-11
ZO 16 maart; 10.00 uur 2 <sup>e</sup> zondag v.d. Veertigdagentijd Eucharistieviering	Exod. 24; 12-18	Filip. 3; 7-14	Matt. 17; 1-9
ZO 23 maart; 10.00 uur 3 <sup>e</sup> zondag v.d. Veertigdagentijd Eucharistieviering	Exod. 17; 1-7	1 Kor. 10; 1-13	Joh. 4; 5-26
ZO 30 maart; 10.00 uur 4 <sup>e</sup> zondag v.d. Veertigdagentijd Eucharistieviering	1 Sam. 16; 1- 13	Efez. 5; 8-14	Joh. 9; 1-39
ZO 6 april; 10.00 uur 5 <sup>e</sup> zondag v.d. Veertigdagentijd Schriftlezing en gebed	Ezech. 37; 1-14	Rom. 8; 8-11	Joh. 11; 1-44
ZO 13 april; 10.00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Jes. 50; 4-7		Matt. 26: 1 - 27; 66

**VOORAANKONDIGING voor de diensten in de Goede week**

DO 17 april; 18:45	Kerk open voor stilte en gebed.		
DO 17 april; 19:30 Witte donderdag Eucharistieviering	Exod. 12; 1-14	1 Kor. 11; 23-32	Joh. 13; 1-15
VR 18 april; 18:45 uur	Kerk open voor stilte en gebed.		
VR 18 april; 19:30 uur Goede Vrijdag Gebedsdienst	Jes. 52; 13-53	Exod. 12; 21-28	Joh. 18; 1 - 19; 42
ZA 19 april; 21:00 uur Paaswake Eucharistieviering	Lezingen in overleg		
ZO 20 april; 10.00 uur Pasen Eucharistieviering	Exod. 14; 9-14	Kol. 3; 1-4	Joh. 20; 1-18

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

## Bij voorkant: corpus gemaakt door Henk Biemans

Onze medeparochiaan Henk Biemans is al vele jaren lang een vakman op het gebied van metaalbewerking. U zou zijn huis en zijn werkplaats eens moeten zien! Het is bijna een museum van oude technieken, maar ook van moderne kunst. Want naast het feit dat Henk een zeer bekwaam ambachtsman is, heeft hij zich ook op kunstzinnige wijze ontwikkeld. Tijdens de advent heeft u daarvan al iets mee kunnen krijgen, omdat Henk op ons verzoek een standaard heeft gemaakt voor de vier adventskaarsen. Op eigen initiatief heeft hij ook een "corpus" gemaakt, een Christusfiguur als het ware hangend aan het kruis, maar dan zonder kruis. Gedurende de veertigdagentijd zal dit corpus in ons kerkgebouw gehangen worden hoog boven de altaartafel. Met elkaar zijn we benieuwd naar de uitstraling die dit zal hebben. Een afbeelding van het corpus staat op de voorkant van dit parochieblad. We danken Henk hiervoor en wensen hem heel veel goeds voor nu en de toekomst. Henk wil graag meer bekendheid verwerven met zijn werk, dus "hoort zegt het voort".

Op maandag 3 maart wordt het corpus gezegend. Moge het tot inspiratie en zegen zijn van ons allen in onze voorbereiding op Pasen.

Het kerkbestuur

## Kerstvieringen 2013

### *Kerstavond.*

Naar onze prachtig versierde kerk kwamen op Kerstavond velen om de blijde boodschap van de komst van het Christuskind te vieren. Zoals gebruikelijk werden voorafgaand aan de dienst diverse vertrouwde kerstliederen gezongen.



Op het altaar onze pastoor Grete Verhey en voor de eerste maal onze parochiaan en sinds 11 november pastoor in de Oud-Katholieke geestelijkheid Ward Cortvriendt, bijgestaan door 5 acolieten. Hartverwarmend, dat man en vrouw samen voor kunnen gaan en zo in onze kerk gestalte kunnen geven aan het geloof.

In zijn preek refereerde Ward aan de vreugde om de geboorte van het Kind en wat dit voor en in ons leven betekent. Maar ook stond hij stil bij de steeds verder oprukkende tweedeling in onze maatschappij, rijkdom versus armoede, grootse Kerstversieringen versus duisternis, overvolle supermarktkarren versus de Voedselbank. Allen, rijk en arm, verlangen immers naar vrijheid en voluit mens te kunnen zijn. Daarom is ons de Herder geboren en dit moment heeft eeuwigheidswaarde voor heel de mensheid.

In brood en wijn werd Zijn aanwezigheid gevierd tijdens de heilige communie.

Na deze mooie dienst, waarin het uitgebreide koor en organist hun beste beentje voorzetten, werden onder het genot van warme chocolademelk en kerstbrood Kerstwensen uitgesproken.

#### *Eerste Kerstdag viering voor jong en oud.*

Fijn, dat op deze dag ook vooral veel jonge gezinnen aanwezig waren. Vier kaarsen brandden al en vandaag werd de vijfde kaars aangestoken, als teken van de geboorte van het kindje Jezus.

De preek werd vervangen door een kerstspel. Hierin werden Tamar, Rachab, Ruth en Batseba, als afsluiting van het project van de kinderkerk in de Adventstijd, opgevoerd. Maria completeerde op deze speciale dag het geheel. De slinger met hun namen werd vervolgens vervolmaakt met de namen van alle aanwezige kinderen.

Als teken van verbondenheid met elkaar werd de geloofsbelijdenis uitgesproken, waarbij alle kinderen en ook volwassenen elkaars handen vasthielden.



Ook na deze viering konden alle aanwezigen Kerstwensen met elkaar delen onder het genot van een kopje koffie of thee, kerstbrood en andere lekkernijen.

Betty Roobol-Groen.

#### *Bedankt*

Voor de kerstversiering heeft de bloemengroep een oproep gedaan voor extra groen dat we in de kerstversiering konden gebruiken. Er is enthousiast op onze oproep gereageerd. We konden het ruimschoots toepassen in de versiering. Daarvoor dank namens de bloemversierders en wellicht doen we nog weer eens een oproep.

Anita de Haart

### Feliciteratie

Wij feliciteren Charles Eijkelboom met de Sint-Jorispenninng van de gemeente Amersfoort. Deze werd op 2 februari uitgereikt door burgemeester Lucas Bolsius. Charles Eijkelboom ontving de onderscheiding voor zijn grote inzet voor de binnenstad van Amersfoort.

Pastoor Grete







In Oeganda zet de NGO (Non Gouvernementele Organisatie) *Healthy Vine* ('gezonde rank') onder leiding van het Anglicaanse echtpaar Dennett zich al vele jaren in voor de verbetering van de levensstandaard van de bevolking daar.

Het bestuur van Sint Paulus, OK Missie en diaconaat buitenland onderhoudt al jarenlang contacten met dit Anglicaanse echtpaar.

De verbetering van de levensstandaard van de bevolking in Oeganda gebeurt door gezondheidszorg enerzijds en preventie anderzijds. Bij de preventie hoort ook het verbeteren van de leefomstandigheden, de voedsel- en watervoorziening, alsook een

toekomstgerichte wijze van landbouw.

Bij het vastenproject 2014 gaat het om een onderdeel hiervan: de uitbreiding van een bestaand succesvol project dat tot doel heeft op beperkte schaal fruitboomgaarden aan te planten. Deze brengen fruit voort, maar ze houden ook de grond vast, zorgen ervoor dat de grond minder snel uitdroogt en vormen een landbouw-leervoorbeeld. De grond is goedkoop en vruchtbaar, maar wordt weinig doelmatig gebruikt. Een win-win-situatie dus. De bestaande groep kwekers zal worden uitgebreid en zal met onze steun, maar ook middels een eigen bijdrage,, meer grond aankopen, hierop een waterput aanleggen en meer gewassen telen.

### **Het Collegiaal Bestuur vraagt graag onze steun!**

In onze parochie is de offertoriumcollecte gedurende de gehele Vastentijd bestemd voor het Vastenoffer. Ook kunnen bijdragen worden overgemaakt op één van de bankrekeningen van het kerkbestuur (zie pag. 1 van deze Joris op 't Zand).

De Diaconale Werkgroep zal tijdens de kerkdiensten deze Vastenactie bij u aanbevelen. U hoort en ziet daar meer over op de eerste zondag in de Veertigdagentijd.

### ***Veertigdagentijd in de binnenstad van Amersfoort***

Op initiatief van kerken in de binnenstad van Amersfoort is er een gezamenlijk programma voor drie donderdagavonden in de veertigdagentijd voor Pasen.

Donderdag 13 maart in de Johanneskerk Westsingel 30.

17.30 uur Solidariteitsmaaltijd. Opgeven bij ✉: [vanderziel.w@gmail.com](mailto:vanderziel.w@gmail.com).

19.00 uur Oecumenisch avondgebed in de *Oud-Katholieke kerk*.

20.00 uur Interreligieus zingen in de Johanneskerk. We zingen samen onder leiding van Jan Marten de Vries liederen uit verschillende religies.

- Donderdag 27 maart in de Oud-Katholieke Kerk Boldersstraat ( zij ingang).  
17.30 uur Solidariteitsmaaltijd. Opgeven bij ✉: [lydia.janssen@xs4all.nl](mailto:lydia.janssen@xs4all.nl) voor  
dinsdag 25 maart, 12.00 uur.  
19.00 uur Oecumenisch avondgebed in de *Oud-Katholieke kerk*.  
20.00 uur Lezing Gerard Raven met beelden over de moderne devotie in  
Amersfoort.

- Donderdag 10 april in de Sint Franciscus Xaverius Kerk 't Zand 31  
17.30 uur Solidariteits maaltijd. Opgeven bij ✉ [mcoffeng@casema.nl](mailto:mcoffeng@casema.nl);  
☎: 033-8882417.  
19.00 uur Oecumenisch avondgebed in de *Oud-Katholieke  
kerk*  
20.00 uur Lezing Mario Coolen met foto's over suikerriet  
project in Guatemala.



Tijdens de maaltijden zullen enige mensen uit verschillende kerken iets vertellen over hun inspiratiemomenten in hun geloofsgemeenschap. Vervolgens worden de deelnemers uitgenodigd om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Namens de diaconale werkgroep, Do de Haart-Rinkel.

### *Interreligieus zingen*

In 2010 verscheen De Vries' bundel 'Voor een zoeker als de mens' met liedteksten uit verschillende religies. Want wat moet een mens zingen als hij samenkomt met anderen, van allerlei herkomst, uit diverse tradities? Welke woorden kan een mens gebruiken op bijeenkomsten die met zingeving te maken hebben?

Jan Marten de Vries gaat met de aanwezigen zingen uit deze open en vrijzinnige liederen van de verschillende religies. Afhankelijk van de vaardigheden van de zangers kan het niveau verschillen, bijvoorbeeld één- of meerstemmig.

Aan deze bundel werkten o.a. mee: Ton Lathouwers, Andries Govaart, Inder Lalbahadoersing, Ali Rashid, Jan Jaap de Ruiters, Tamara Benimah. Het voorwoord is van Awraham Soetendorp.

Waar: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort.

Kosten: Vrijwillige bijdrage.

## Stabat Mater

### STABAT MATER - G.B. Pergolesi

sopraan - Marjon Strijk  
alt - Gabriëlle Nijhuis  
violone - Sarah Haynes  
orgel - Henk van Zonneveld



Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736) mag dan veel te vroeg zijn overleden, hij heeft ons wel een van de meest ontroerende en indringende composities nagelaten die ons ook nu nog recht in het hart weet te raken.

Het is zijn *Stabat Mater*, voor sopraan, alt en orkest, dat de meeste bekendheid geniet.

Het werk is in opdracht geschreven ter vervanging van het *Stabat Mater* van Alessandro Scarlatti dat tot dan toe elke Goede Vrijdag in Napels was opgevoerd. De compositie bleef populair, werd het meest gedrukte werk van de achttiende eeuw en werd bewerkt door verschillende andere componisten, onder wie J.S. Bach, die het

gebruikte als basis voor zijn motet *Tilge, Höchster, meine Sünden, BWV 1083*.

Het *Stabat Mater* is in feite een cyclus van gezangen over Maria die waarschijnlijk omstreeks 1300 is geschreven door Jacopone da Todi. Het is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om haar gekruisigde zoon. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, *Stabat mater dolorosa* ('De moeder stond bedroefd').



In de 15e eeuw kreeg het *Stabat Mater* de rol van hymne in de katholieke liturgie. Het werd dan gezongen op 15 september, de dag waarop het "Feest van de Zeven Smarten van Maria" werd gevierd. Het Concilie van Trente (1543-1563) besloot echter het *Stabat Mater* weer uit de liturgie te verwijderen, omdat het te profaan zou zijn (meerstemmige muziek en gebruik van niet-Bijbelse teksten in de liturgie werden als profaan gezien). Het gedicht behoort sinds 1727 op gezag van Paus Benedictus XIII, weer officieel tot de katholieke misgezangen van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (15 sept.). Daarnaast werd het sindsdien ook gebruikt als onderdeel van de "Veertien Statiën van de Kruisgang" tijdens de lijdensweek voor Pasen.

Het *Stabat Mater* is, behalve door Pergolesi, veelvuldig op muziek gezet, onder andere door Haydn, Palestrina, Poulenc, Rossini en Vivaldi.

De compositie van G.B.Pergolesi dateert uit 1736. Waarschijnlijk heeft Pergolesi het Stabat Mater met tussenpozen geschreven. Het slotkoor schreef hij toen hij op zijn sterfbed lag (1736). Pergolesi had TBC, waaraan hij op 26-jarige leeftijd stierf.



Op 7 maart a.s. zal dit schitterende werk worden uitgevoerd in de Oud Katholieke Kerk in Amersfoort. In een intieme bezetting van sopraan alt, orgel en cello krijgt u de gelegenheid om u mee te laten nemen in de ontroerende schoonheid van dit werk.

De uitvoerenden zijn:

Marjon Strijk – sopraan  
Gabrielle Nijhuis – alt  
Henk van Zonneveld – orgel  
Sarah Haynes – (8') violone

Datum: Vrijdag 7 maart 2014  
Locatie: Oud-Katholieke Kerk van Sint Joris op 't Zand te Amersfoort  
Aanvang: 20.15 uur  
Entree: €10,-

Emile Verhey

## Chagall versus Michelangelo

*twee artistieke visies op het paradijsverhaal*

*Lezing door Ruud Bartlema op maandag 10 maart 2014*



Door alle eeuwen heen zijn kunstenaars gefascineerd door de beginverhalen van de Bijbel. De leer van de kerk werd vaak vertaald in majestueuze wandschilderingen, zoals Michelangelo dat deed in de Sixtijnse kapel in Rome.

Een heel andere visie komt ons tegemoet in de grote schilderijen over Genesis 1,2 en 3 van Marc Chagall, welke hangen in het Musee National Message Biblique Marc Chagall in Nice. Hier vertelt de kunstenaar een ander verhaal dan dat van de kerk. Bij hem is er geen sprake van “zondeval” en geen theater van de angst. De hof van Eden is bij Chagall meer de tuin van de volwassenwording. Aan de hand van afbeeldingen van zowel Michelangelo als van Marc Chagall laat theoloog en kunstenaar Ruud Bartlema de verschillen naar voren komen. **Een boeiend verhaal over twee grote kunstenaars.**

De Stichting Beheer en Behoud Kunstbezit van onze parochie heeft de lezing georganiseerd. In de vorige Jorisbode is het onderwerp Esther aangekondigd, dat hebben we gewijzigd in de hoop op weer een grote opkomst!!!



Emile Verhey

Aanvang: 19.30 uur in ons kerkgebouw  
Kosten: € 10,- incl. drankje na afloop  
Opgave: [buro@okkn.nl](mailto:buro@okkn.nl)

## Sta op en ga ... naar het Oud-Katholieken Congres

Aan het Oud-Katholieken Congres in Freiburg, in 2006, namen 400 mensen deel, aan het congres in Zürich, in 2010, 240, afgezien van de mensen die steeds alleen een dagje meededen.

Is het leuk, mooi, verrijkend, gezellig, inspirerend, leerzaam, stimulerend om er bij te zijn?

Het is geweldig om in een grote kerk vol Oud-Katholieken de Heer te loven en op 'onze' oud-katholieke manier de eucharistie te vieren! Je voelt je opgetild, gedragen en meegenomen in de oud-katholieke stroom in het Christendom, rakend aan de rooms-katholieke, de anglicaanse, de oosters-orthodoxe. Ze zijn allemaal vertegenwoordigd. En uit alle oud-katholieke kerken in Tsjechië, Polen, Nederland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland zijn er 'gewone' gelovigen, jong en oud, alleen of als gezin, priesters en bisschoppen.

De meesten versta je niet, maar tenminste aan hun teken, speldje, insigne van deelname, -een deelnemerskaart en key-cord in Freiburg; een linnen congresstasje in Zürich - herken je ze. Die zijn ook van 'ons'!

Op straat, rondom de Domtoren in Utrecht groet je wildvreemde 'bekenden', je spreekt ze aan, want ze horen er ook bij. Ze lopen overal! En de meesten willen graag praten en kennis maken.

Het congres duurt dit jaar geen vijf, maar slechts drie dagen:

**vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 september.**

Het congres wordt vrijdag geopend met een kerkdienst. Daarna zijn er groepsdiscussies en workshops gepland met heel veel verschillende onderwerpen en met verschillende voertalen. Er zijn ook 'doe'-workshops, waar niet zoveel gepraat hoeft te worden.

Deelnemers bepalen bij hun aanmelding hun keus voor een workshop en/of gespreksleider.

1889 2014



125 JAAR  
UNIE VAN UTRECHT

*Sta op en ga!*

INTERNATIONAAL OUD-KATHOLIEKEN CONGRES 2014

Zaterdag 20 september moet het hoogtepunt van het congres worden. In de Domkerk wordt dan pontificaal en groots de eucharistie gevierd, waarbij herdacht wordt, dat de Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken 125 jaar geleden gesloten is. Voor die viering mogen vertegenwoordigers uit alle zuster- en van vele bevriende kerken verwacht worden.

En ook veel 'gewone' Oud-Katholieken, die speciaal komen om deze dag mee te vieren. Er zijn al parochies die deze feestdag als doel van hun parochie-uitje bestemd hebben.

Na de kerkdienst zijn er mogelijkheden om het oud-katholieke samenzijn voort te zetten.

Van het programma voor de zondagmorgen is niet meer bekend, dan dat er na de kerkdienst in de Gertrudis, een openbaar debat zal plaats vinden, dat aansluit bij of uitgaat van het congressthema.

De workshops en andere activiteiten zijn er om in kleinere groepen "ontvankelijk te zijn voor elkaar en voor Gods Woord"(of in omgekeerde volgorde), "om verbonden te worden of verbondenheid te ervaren door samen te luisteren, samen te bidden en te vieren en de goede weg te zoeken", om "geïnspireerd te worden om te participeren in de kerk en in de samenleving". Details over de workshops komen nog.

Ter algemene voorbereiding, of om in de stemming te komen voor het congres, is er al een voorbereidingsboekje om in gespreksgroepen, in verenigingen, onder de koffie na de kerk en ook privé te bestuderen of te bespreken.

Het biedt aanknopingspunten, suggesties, overwegingen om elkaar te inspireren om 'op te staan en te gaan'.

Eerst naar het congres en na afloop naar huis met een 'open oor, ontsloten naar God en naar elkaar', 'verbonden met elkaar door samen te bidden en te vieren, en om samen te bidden en te vieren en de goede weg te zoeken' en 'zo te participeren in kerk en samenleving'.



Tot de jaren '70 van de vorige eeuw bestond de inhoudelijke hoofdmoot van de congressen uit theologische en wetenschappelijke referaten. Sindsdien bestaat de wens, dat de congressen niet meer alleen toegankelijk en bevattelijk zijn voor vaktheologen, maar ook en juist voor de Oud-Katholieken aan de basis. In Zürich werden geen zware referaten gehouden, voor het congres van 2014 zijn helemaal geen referaten voorzien.

Is het niet eng om naar een congres te gaan?

Een beetje wel, natuurlijk. Kan ik me verstaanbaar maken, kan ik de anderen verstaan?

Er zijn mogelijkheden om als vrijwilliger het congres mee te maken. Enerzijds wordt inzet van hand- en spandiensten gevraagd – anderzijds heb je een taak, bijvoorbeeld koffie schenken, boekjes uitdelen, plaatsen wijzen, broodjes smeren (ik verzijn maar wat) en dan komen deelnemers vanzelf naar je toe.



En vaak hebben de vrijwillige medewerkers het samen ook heel gezellig (ontvankelijk, verbonden, participierend in de geest van het congres).

Door een deelnemer als **logé** op te nemen, kan men ook met het congres verbonden zijn. Mits de reisafstand naar het centrum van Utrecht redelijk is.

Alle informatie voor en over het congres is op de congreswebsite:

[www.okcongres2014.com](http://www.okcongres2014.com) te vinden.

Een exact en sluitend programma en een overzicht van de kosten van deelname mag hier binnenkort tegemoet gezien worden.

Weet U, hoe de Babylonische spraakverwarring geklonken heeft? Volgens mij hoor je het als veel mensen in verschillende talen hetzelfde gezang zingen of het Onze Vader bidden. Je raakt volkomen gedesoriënteerd!

Maar het is wel om te lachen - een heilig lachen, want iedereen zingt of bidt dan vurig en oprecht tot eer van God.

Fiete Smit-Maan

Zeer herkenbaar, wij waren er ook en wij krijgen al weer zin om te gaan. Gaat u mee?

Henriette en Bert Maan

## Wereldgebedsdag



De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op **vrijdag 7 maart 2014**.

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit **Egypte**.

Het thema voor de volwassenenviering is: **bron van Leven**

Als thema voor de jeugdviering is gekozen: **Levend water**.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Egypte ingezameld.

Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten:

➤ *Ziekenhuis in El-Kanatir* (op een uur rijden van Cairo).

Het ziekenhuis is opgezet door de Evangelisch-Koptische kerk, maar er wordt geen onderscheid gemaakt naar religie. De personeelskosten zijn minimaal: de medewerkers in het ziekenhuis werken gratis in hun vrije tijd. De patiënten die betalen kunnen, betalen en wie dat niet kan, krijgt gereduceerde of gratis zorg. Er is geen steun van de Egyptische staat.

- *Stichting Teje* (omgeving Cairo).  
De stichting verzorgt de voedselverstrekking aan daklozen en wezen in de sloppenwijken en heeft een kliniek voor gezondheidszorg voor baby's van tienermoeders in de wijk Haram opgezet.  
De stichting heeft een Nederlandse leiding.
  - *Stichting St. Paulus* (omgeving Beni Khalil).  
De stichting zorgt voor onderwijs, een crèche, een kleuterschool, een bejaardenhuis en gehandicaptenzorg onder christenen en moslims.  
Het project is opgezet door de Oud-Katholieke Kerk.
- Op [www.wereldgebedsdag.nl](http://www.wereldgebedsdag.nl) staat meer informatie te lezen over de gekozen projecten en het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

Vieringen in Amersfoort: *vrijdag 7 maart 2014*:

- Kapel O.L.Vrouw van Amersfoort, Zuidsingel 40, Amersfoort, om 10,45 uur
  - Andreaskapel Zorgcentrum Nijnestede, Heiligenbergerweg 84, Amersfoort, om 15.00 uur
  - Nieuwe Kerk, Leusderweg 110, Amersfoort, om 19.30 uur
- Inlichtingen D. de Haart-Rinkel, De Wingerd 32, 3823 CT Amersfoort,  
☎: 033-4558819.

## Voorjaarskamp

*Ik sta hier op een kruispunt  
niet wetend waar ik heen moet gaan  
Moet ik rechtdoor of terug  
of links of rechts afslaan?*

Opgave (vanaf 1 januari 2014) bij Anne de Rijk  
✉: [voorjaarskamp@hotmail.com](mailto:voorjaarskamp@hotmail.com)  
☎: 06-14430030 (na 20:00 uur)

Kosten Volwassenen € 35,=  
Kinderen (0 en 1 jaar) gratis  
Kinderen (2 tot 10 jaar) € 25,=  
Overnachting € 9,= per persoon per nacht

Informatie en programma: <http://www.voorjaarskamp.nl/> onder de knop "Informatie"



*Sta open ga!*

VOORJAARSKAMP OUD-KATHOLIEKEN 2014

## Volleybaltoernooi in IJmuiden

Op 21 april is het weer zover, er komt weer een volleybaltoernooi op tweede paasdag. Iedereen is welkom, als speler of als supporter. Dit jaar vindt het toernooi plaats in IJmuiden. Het belooft weer een leuke en gezellige dag te worden!

Dit jaar kun je voor het eerst zowel als team en als individu inschrijven.



Het Programma:

Datum: 21 april 2014 (Tweede Paasdag)

Plaats: IJmuiden

Locatie: Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6, IJmuiden

Voorafgaand kerkdienst in de Adelbertuskerk (Sparrenstraat 46) om 10:30 uur, vlak bij de sporthal.

Begin toernooi om 12:00 uur.

Doe gezellig mee: inschrijven kan op:

<http://www.okkn-volleybaltoernooi.jouwweb.nl>; ✉: [okknvolleybal@hotmail.com](mailto:okknvolleybal@hotmail.com);

☎: 06-23706364

Houd ons ook in de gaten op Twitter: @OKKNvolleybal

We zien jullie graag op tweede paasdag,  
Het Volleybalcomité 2014

## Stadsontmoeting 2014 "Hoe verleidelijk is duurzaamheid!?"

Op woensdagavond 26 maart 2014 om 20.00 uur vindt in het Stadhuis van Amersfoort de jaarlijkse Stadsontmoeting plaats, georganiseerd door het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen & Religies, waarbij we je/u graag ontmoeten en van harte uitnodigen. De inloop met koffie of thee is vanaf 19.30 uur en de entree is gratis. In de pauze is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

### KERNWAARDEN

Waar sta ik voor?

- vrede en veiligheid
  - vrijheid
- gelijkwaardigheid
- verbondenheid
- duurzaamheid

Amersfoorts platform voor  
Levensbeschouwingen en Religies



Het thema waarover we met elkaar in gesprek gaan is  
*"Hoe verleidelijk is duurzaamheid!"*

- Wat verleidt jou tot duurzame keuzes?
- Welke plek heeft duurzaamheid in een goed en leuk leven en hoe inspireert levensbeschouwing tot duurzaamheid?
- Hoe kunnen we elkaar als bewoners en bedrijven in Amersfoort tot duurzaam leven, wonen, werken en recreëren verleiden en inspireren?

Het wordt een inspirerende avond voor jongeren en ouderen!

Mis het niet en zeg het voort!

Vragen?

Jetty Oskam ☎: (033)4613500 / (06)12854804 of ✉: [oskam-prins@kpnmail.nl](mailto:oskam-prins@kpnmail.nl)

Joris op 't Zand 201401

28

## Vrijwilliger bij de pastorale dienst van het Meander Medisch Centrum



Jarenlang hebt u mij geregeld horen zeggen "ik ben er niet, want ik heb zondag dienst in het ziekenhuis". Sommigen van u zullen misschien wel gedacht hebben: "hoe kan dat nu?". Ze werkt toch niet meer in het ziekenhuis? Dat is zo; ik ben al weer een paar jaar met pensioen, maar had nog geregeld dienst in het ziekenhuis. Ik maakte namelijk deel uit van de

groep vrijwilligers, die de pastores ondersteunen. Dat kan op diverse manieren. Door beddenrijder te zijn, door kosterwerkzaamheden te verrichten maar ook als lid van de taakgroep liturgie. In die hoedanigheid vertegenwoordigde ik de Oud-Katholieke Kerk. Mijn taak bestond onder andere uit de lezingen tijdens de dienst, zorg voor de collecte, gebed met de dienstdoende pastor voor aanvang van de dienst, (consistoriegebed), zorgen dat de voorbeden in het schrift genoteerd worden, kortom: er zijn voor de aanwezigen.

Ik heb dit heel veel jaren gedaan. Het was tijd dat mijn taak door iemand anders werd overgenomen.

Ik ben erg blij dat Michiel van Leeuwen mijn opvolger is geworden. Ondertussen heeft hij al een paar keer dienst gedaan in het ziekenhuis.

Mary-Ann Borggreve

## Het Seminarie (voormalig Oud-Katholiek seminariegebouw Muurhuizen)

Het Seminarie gaat bijna open!!

Hopelijk weet u inmiddels van de opening van woonzorginstelling Het Seminarie in de binnenstad van Amersfoort. Dat is bijna zover. Als parochie hebben wij het initiatief genomen om een paar mensen bij elkaar te roepen, die vorm en inhoud willen geven aan de sfeer en zingeving binnen Het Seminarie.



Vertegenwoordigers van andere binnenstadskerken, oud-katholieke studenten, onze pastoor en ondergetekende hebben al wat ideeën geopperd. Een eerste concreet idee is het houden van een agapé- of seidermaaltijd op Witte Donderdag in Het Seminarie. De grote open eetkeuken is dan klaar. Men wil wel aan het tehuis een katholiek christelijke uitstraling geven, aan het

gebouw en aan de wijze van samenleven. Zo is men nog op zoek naar goede attributen (schilderijen, boeken, etc..), die aankleding kunnen geven aan het gebouw.

Daarnaast wil Het Seminarie een ontmoetingsplaats zijn voor senioren in de binnenstad. Men heeft al diverse initiatieven op stapel staan. Van het gezamenlijk maken van een kunstwerk, tot het houden van tablet-pc cursussen

voor en door senioren. En er staan ook een aantal lezingen gepland, onder andere door mgr. Glazemaker en pastoor van der Velde. Voor alle informatie hierover zie de website [www.hetseminarie.nl](http://www.hetseminarie.nl)  
 En natuurlijk het belangrijkste is nog het vinden van bewoners. Wilt u een rondleiding, zie ook de website.

Frank de Haart



Agenda				
<i>maart</i>				
za	1	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
ma	3	19.30	Joriszaal	Bijeenkomst (nadere) kennismaking OKK
wo	5	19.30	Kerkgebouw	Aswoensdag
do	6	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	7		Elders	Viering Wereldgebedsdag
		20.15	Kerkgebouw	Stabat Mater (entree € 10.00)
za	8	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
ma	10	19.30	Joriszaal	Lezing over "Chagall versus Michelangelo" door de heer Bartlema
wo	12	19.30	Joriszaal	Extra gemeentevergadering over liturgie
do	13	17.30	Johanneskerk	Solidariteitsmaaltijd i.h.k.v. de 40-dagen tijd
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		20.00	Johanneskerk	Interreligieus zingen
za	15	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		17.00	Joriskerk	Vespers
zo	16	10.00	Pastorie	Jongerencatechese
ma	17	19.30	Joriszaal	Toerustingavond over de Bergrede
di	18		Elders	Vergadering Utrechtse geestelijkheid
do	20	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	22	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	23	10	Kerkgebouw	Eucharistieviering met doop
ma	24	19.30	Joriszaal	Bijeenkomst (nadere) kennismaking OKK
wo	26	20.00	Stadhuis	Stadsontmoeting (Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen & Religies)

**maart**

do	27	17.30	Joriszaal	Solidariteitsmaaltijd i.h.k.v. de 40-dagen tijd
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		20.00	Joriszaal	Lezing "moderne devotie in Amersfoort"
vr	28	20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
za	29	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	30			Redactiesluiting Joris op 't Zand
ma	31	15.00	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand

**april**

wo	2	19.30	Joriszaal	Vergadering werkgroep "het seminarie"
do	3	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	4		Elders	Catecheseweekend 9-13 jarigen tot en met 6 april
za	5	9.30	Kerkgebouw	Grote voorjaars schoonmaak
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
ma	7	19.30	Joriszaal	Bijeenkomst (nadere) kennismaking OKK
wo	9	14.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
		20.00	Joriszaal	Kostersoverleg
do	10	17.30	St. Franciscus Xaverius kerk	Solidariteitsmaaltijd i.h.k.v. de 40-dagen tijd
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		20.00	Joriszaal	Lezing "Suikerriet project Guatemala"
za	12	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		20.00	Heilig Kruiskerk	Johannes Passion
zo	13	10.00	Kerkgebouw	Palmzondag
				Joris op 't Zand komt uit
ma	14	19.30	Joriszaal	Huiskring
wo	16	14.00	Joriszaal	Workshop bloemschikken
		19.30	Utrecht	Oliewijding
do	17	19.30	Kerkgebouw	Witte donderdag
vr	18	19.30	Kerkgebouw	Goede vrijdag
za	19			Stille zaterdag GEEN Open Kerk
				Vorbereiding Paaswake jongeren
		21.00	Kerkgebouw	Paaswake
zo	20	10.00	Kerkgebouw	Pasen
ma	21	10.30	IJmuiden	OKKN volleybaltoernooi
ma	28	19.30	Joriszaal	Bijeenkomst (nadere) kennismaking OKK

**Iedere zondag betaald parkeren vanaf 12.00 uur in de binnenstad**



## Voor aankondigingen

wo	7	mei	Joriszaal	Voorjaarsgemeentevergadering
di	20	mei	Joriszaal	Vorbereiding Oud-Katholieken Congres
zo	13	juli		Afscheid pastoor Grete
vr	19	sept .	Utrecht	Internationaal Oud-Katholieken Congres tot en met 21 september
za	20	sept .	Domkerk Utrecht	Pontificale eucharistieviering 125 jaar Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken

### Redactie Joris op 't Zand:

mw. G.C.G.(Grete) Verhey- de Jager, L.O.(Ben) van 't Erve,  
mw. W.(Wilma) van Oevelen-Eijkelboom & W.(Wim) Roobol.

**Kopij:** ✉ [redactie@amersfoort.okkn.nl](mailto:redactie@amersfoort.okkn.nl).

**\*Kopijsluiting: 30 maart 2014.\***

**Administratie:**

Van Lyndenlaan 20  
3871 HC Hoevelaken

✉ [jorisoptzand@upcmail.nl](mailto:jorisoptzand@upcmail.nl)

Oud-Katholieke parochie, Amersfoort  
Joris op 't Zand

Redactie: ✉ [redactie@amersfoort.okkn.nl](mailto:redactie@amersfoort.okkn.nl)

Nr. 201401